

Dit is KLIK, het kunst- en cultuureducatieprogramma voor alle Delftse basisscholen. Met het thema 'De kunst van het dwalen' verlaten kinderen het gebaande pad en struinen rond in een wereld vol nieuwe verhalen en vaardigheden.

groep 1 & 2

Pimpelpaars met een gouden randje

Tijdens deze interactieve danstheatervoorstelling nemen twee dansers met live vioolspel de leerlingen mee in de wonderre wereld van kleur en emoties.

Kleurig boek

Er wordt voorgelezen uit een boek over kleur en emoties. Er is ook een leeg boek. Kunnen de leerlingen dit vullen met kleurige emoties? Deze voorleesworkshop is een verwerking op de voorstelling Pimpelpaars met een gouden randje.

groep 3 & 4

Verhaal in beeld

Bij DOK, de bibliotheek van Delft, bespreken de leerlingen tekstloze boeken en kunstwerken. Ze maken een begin met een eigen verhaal. Dit wordt tijdens een workshop in de klas verder uitgewerkt.

Jouw verhaal in beeld

Tijdens deze workshop gaan de leerlingen, onder begeleiding van een kunstdocent, verder met hun eigen verhaal en maken daar een afbeelding bij. Alle verhalen samen vormen het verhaal van de klas.

groep 5 & 6

Ontdek de Oude Jan

In de Oude Kerk van Delft onderzoeken de leerlingen vragen zoals hoe oud is deze kerk eigenlijk? Waarom staat hij zo scheef? En welke beroemde Delftenaren liggen er begraven?

Glas in lood

In een beeldende les op school ontwerpen en maken de leerlingen hun eigen glas-in-loodraam over de Delftse geschiedenis.

groep 7 & 8

Willem!

Museum Prinsenhof Delft en de ZAAK A presenteren: Willem!, een interactieve, humoristische en filosofische jeugdtheatervoorstelling over Willem van Oranje. De voorstelling speelt in Theater de Veste.

Willem en ik

Er komt een docent van Museum Prinsenhof Delft langs in de klas. De kinderen filosoferen verder met elkaar en kijken terug op de voorstelling. Wat hebben ze geleerd over Willem van Oranje? En wat over zichzelf?

groep 1 & 2

Het afvalmonster

Tijdens deze interactieve muziektheater-voorstelling kijken de kleuters niet alleen toe, maar maken zij ook zelf muziek met oude spullen en afval.

Afval uit het boek

Deze workshop is een voorbereiding op de voorstelling Het afvalmonster. Tijdens de workshop verzamelen de leerlingen afval in de school dat ingezet wordt tijdens de voorstelling.

groep 3 & 4

Wat een wereld!

De leerlingen duiken in de wereld van film. In Filmhuis Lumen kijken ze naar de films This is your Captain Speaking, Aeronaut en The First Step. Samen met de filmpersonages gaan ze op avontuur in hun eigen fantasie.

De geluidenmachine

Met klei als medium bouwen leerlingen een gezamenlijk ruimtelijk storyboard. De ontworpen klei-onderdelen maken geluid bij aanraking! Maar kloppen de geluiden wel bij de gemaakte onderdelen?

groep 5 & 6

Kunstcentrum RADIUS

In een rondleiding bij de tentoonstelling YOU AND I ARE EARTH onderzoeken de leerlingen verschillende aardlagen geïnspireerd door verhalen en tekeningen.

Jij en de toekomst

Hoe zou de wereld er in de toekomst uitzien: groener, vliegende auto's, alle plastic lost gewoon op? De leerlingen verbeelden hun idee van de toekomst en plaatsen dit in een tijdscapsule.

groep 7 & 8

Tegenwind door de Stilte

Bij tegenwind kun je denken aan harde wind waar je tegenin moet fietsen of lopen. Maar het gaat ook over dingen die stroef verlopen of zelfs tegenzitten. Danstheatergroep de Stilte heeft zich door het thema tegenwind laten inspireren.

Stel je voor

Voorafgaand aan de voorstelling komt er een muzikant in de klas. Deze artiest vertelt over de voorstelling en laat ook de eigen kunsten zien, er wordt iets voorgespeeld of gedanst.

Boeken nodig in de klas?
Kom langs bij DOK of
vraag een collectie in
de klas aan.
dok.info/collectieindeklas